

Olof Smit, workshop ‘Vader Aarde en de aardse taal’ 4 nov. 2017

Olof Smit kleinzoon van een Nederlandse boer is bekend als zogenaamde ‘vloekendokter’, hij kantelt spirituele blokkades.

In 1992 werd door een aantal genezers benaderd om als intermediair een brug te slaan tussen de Afrikaanse traditionele geneeswijze en de Westerse reguliere geneeskunde. Hij verwachtte dat die ontdekkingsstocht maandenlang zou gaan duren maar in werkelijkheid werd het een twaalf jaar lange diep Afrikaanse cultuur ervaring.

Met groeiende verbijstering leerde hij de onbegrensde mogelijkheden van de groene dingen in het bos. Wat de westerse mens bomen en planten noemt, is voor de traditionele genezers een diversiteit aan medicinale antwoorden op fysieke, emotionele, mentale en spirituele klachten of ziektebeelden.

Olof werd opgeleid tot spiritueel genezer, in de volksmond ook wel ‘vloekendokter’ genoemd. Bij vloeken denk je in eerste instantie aan verwensingen die je uitspreekt als je je even laat gaan. Maar de vloeken waar Olof zich mee bezig houdt zijn een soort van spirituele blokkades die lang geleden over een persoon zijn uitgesproken. Als bijvoorbeeld een familielid trouwde met een partner die niet geaccepteerd werd door de omgeving, werd de persoon in kwestie uitgesloten en daarmee vervloekt of voor eeuwig verbannen.

Olof leerde dat deze ‘eeuwige blokkade’ niet verdwijnt bij het overlijden van de persoon, maar overgaat op de volgende generatie. Iedere familie heeft zo een familielid dat de vloeken draagt en weer doorgeeft.

De oervolkeren wisten hoe ze met dergelijke vloeken om moesten gaan en ze te neutraliseren, maar in onze westerse maatschappij zijn wij dat compleet vergeten. Vandaar dat vele westerse vloekdragers te maken hebben met tegenslag, ellende, gezondheidsproblemen etc., zonder dat men weet waardoor ! Aangezien de artsen hier niet voor opgeleid worden, blijven deze problemen aanwezig en gaan ze door op de volgende generatie. Olof heeft dankzij zijn lange verblijf in het oerwoud van Suriname van lokale sjamanen geleerd hoe hij met de vloeken om moet gaan. En: hij heeft dat sindsdien met veel succes toegepast, zowel in Suriname als in Europa.

Vader Aarde en de aardse taal :

Naast de kennis over de vloeken heeft Olof uitgebreide kennis opgedaan over het gebruik van kruiden uit het Amazone gebied. De ervaringen over zijn 12-jarige verblijf in het oerwoud heeft Olof in een fascinerend boek uiteengezet uitgegeven door Frontier Publishing: “Vader Aarde en de aardse taal’.

Hij ontving hiervoor in 2012 de Frontier-award , voor iemand die dat jaar baanbrekend werk heeft geleverd op zijn vakgebied binnen de grenswetenschappelijke wereld.



De lezing cq workshop :

Volbloed pragmaticus Olof Smit geeft deze down to earth-kennisoverdracht. To-the-point, helder, bruikbaar, en vooral... raak. No-nonsense dus, maar met mooie en bloemrijke voorbeelden, want er mag gelachen worden! Graag zelfs, want we hebben het over de ziel, een hartelijke aangelegenheid. Olof maakt contact met je ziel en kan je haarfijn vertellen wat er in je omgaat, wat er gaande is in je leven of in je lichaam en wat bij je past op dit moment. Hij heeft de gave om gedachten te horen en je ziel te raadplegen. Olof is messcherp in zijn uitspraken en helpt iedereen recht voor zijn raap tot de kern van een vraagstuk. Zijn optreden is stevig, rechtvaardig en verfrissend. Zijn credo is dan ook: "Zwakke heelmesters maken stinkende wonden". Het perfecte medium dus, er komt geen gezwef aan te pas. De feedback die je van hem hoort is 100% op maat, dus op jou van toepassing en op niemand anders. Het helpt je helemaal naar je kern, jezelf, te komen.

Olof kan lezen en schrijven met de ziel en kan je haarfijn vertellen waar je nu staat in je leven, waarmee je worstelt en wat bij je past op dit moment. Zijn werk bestaat uit het kantelen van de spirituele blokkade en het helpen bij kwalen, ziektebeelden of vraagstukken door met de ziel te werken en zo nodig kruidenmixen in te zetten. Het is zijn missie om de kennis van de stammen in het met houtkap bedreigde Amazone regenwoud te verspreiden over de hele wereld teneinde de (economische) waarde ervan aan te tonen.

Meer achtergrondinformatie over Olof Smit is te vinden op zijn eigen website,

www.earthfather.eu . En via dit interview :

<http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/interview-met-earth-father-olof-smit/>

Praktisch :

Waar: Centrum Indianenverhalen, Brinkeweg 28a , 7109 BN Winterswijk-Miste

Wanneer: Zaterdag 4 november van 10.00 tot 17.00 uur

Investering : € 85,- p.p. (incl. € 22,- catering)

Inbegrepen : Koffie, thee, sap en biologische lunch

Organisatie : Josien Krosenbrink

Aanmelding : info@centrumindianenverhalen.nl of 0543-565540

Betaling: bedrag uiterlijk 1 week tevoren overmaken op NL32 TRIO 0198 1397 13 onder vermelding van: workshop Olof Smit

We heten je graag welkom bij Olof en bij Centrum Indianenverhalen !

Peter Melchers en Josien Krosenbrink