

Opstellingen van het Verlangen, 2-daagse o.l.v. Wilma te Paske

Op de zaterdagen 12 en 26 oktober 2019 nodigen we je uit voor een 2-daagse workshop (FAMILIE-)OPSTELLINGEN VAN HET VERLANGEN begeleid door Wilma te Paske. Wilma is van origine maatschappelijk werker en heeft daarnaast allerlei andere opleidingen en workshops op therapeutisch en spiritueel gebied gevolgd. Vanaf 1997 nam zij deel aan familie- en systeemopstellingen. In 2000 voltooide Wilma als één van de eersten de Basisopleiding "Familie- en Organisatieopstellingen" in Nederland. De vorm is een soort groepstherapie, waar mensen zich individueel of soms per paar aanmelden.

Deze methode maakt lastige patronen en moeilijke persoonlijke thema's, zichtbaar en voelbaar, welke dikwijls voortkomen uit het gezin van oorsprong: hier heb je geleerd je te verhouden met 'anderen'. Dit is een soort blauwdruk geworden welke je meeneemt in je volwassen leven met anderen. Een opstelling kan een volkomen nieuw inzicht geven en oplossingen bieden, waar je soms zelf al jaren vergeefs naar hebt gezocht..

Meer informatie over Wilma: www.wilmatepaske.nl

Werkwijze:

Familieleden en ook steeds vaker innerlijke delen van jezelf worden letterlijk in de ruimte opgesteld. De cliënt kiest daarbij mensen uit de groep als vervangers voor vader, moeder, broers en zusters enz., maar ook bijvoorbeeld "de kerk" of "je eigen diepste verlangen", "het trauma": door middel van deze representanten kunnen emoties voelbaar worden en komen energieën vrij, die de verstorende patronen zichtbaar maken. Van hieruit kan - vaak op ceremoniële en symbolische wijze - het natuurlijk evenwicht hersteld worden en voel je je weer verbonden, zodat de liefde weer kan stromen. Wilma werkt steeds meer vanuit de visie van Prof. Dr Franz Ruppert, waarbij de focus ligt op het herstellen van de eigen autonomie. www.franz-ruppert.de
Zie ook de bijlage: achtergrondinformatie over systemisch werk.

Omdat we 2 dagen werken kan iedereen aan de beurt kan komen voor een eigen opstelling. We gaan uit van minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers .

Waar en wanneer:

Centrum Indianenverhalen : Brinkeweg 28 a Winterswijk- Miste

Zaterdag 12 en zaterdag 26 oktober 2019

Inloop 9.30 uur, start 10.00 uur, einde rond 17.30 uur op beide dagen

Routebeschrijving volgt na aanmelding.

Investering in jezelf:

€ 250 per persoon inclusief koffie/thee en lekkere biologische lunch op beide dagen .
Voor samenwonende paren en echtparen geldt een reductie: samen voor € 460 .

Aanmelding:

Graag zo spoedig mogelijk. Zie inschrijvingsformulier.

Tel: 0543-565540 of e-mail: info@centrumindianenverhalen.nl

De workshop kan plaatsvinden indien voldoende deelnemers zich opgeven.

Je inschrijving is definitief na aanbetaling van € 50,- op rek :

rekening NL32 TRIO 0198 1397 13 (BIC : TRIONL2U) t.n.v. Centrum
Indianenverhalen.

Het restbedrag dient 1 week tevoren bijgeschreven te zijn.

Je mag ook in 1 keer het bedrag betalen.

Indien de workshop geen doorgang kan vinden krijg je het geld volledig terug.

Hartelijke groet van Josien Kroesenbrink

Centrum Indianenverhalen
Brinkeweg 28 a
7109 BN Winterswijk-Miste

Tel.: 0543-565540

e-mail: info@centrumindianenverhalen.nl

www.centrumindianenverhalen.nl