

'De Uitnodiging' van Oriah Moutaindreamer gaat al heel lang met me op pad en blijft één van de meest inspirerende teksten die ik ken:

" De Uitnodiging

Ik hoef niet te weten hoe jij in je onderhoud voorziet.

Wat ik graag wil weten is waar jij voor gaat en of jij het aandurft

oog in oog te staan met de verlangens van je hart.

Het interesseert me niet hoe oud je bent, maar wel of je het aandurft voor gek te staan omwille van de liefde, omwille van je dromen, omwille van het avontuur dat leven heet.

Het maakt me niet uit welke planeten jouw horoscoop beïnvloeden.

Waar het mij om gaat is of je ooit tot de kern van je verdriet bent

doorgedrongen en of de verraderlijkheden en beproevingen van het leven je

juist ontvankelijk hebben gemaakt of dat deze je hebben doen terugdeinzen en afsluiten uit angst voor nog meer pijn.

Wat ik wil weten is of jij de pijn, die van mij of van jezelf, kunt laten zijn zonder een vinger te verroeren, zonder het te verbergen, te laten verdwijnen of vast te houden.

Ik wil weten of je vreugde kunt zijn, de mijne of de jouwe.

Of je durft te dansen vanuit je oerkracht, in totale extase

van top tot teen, zonder je in te houden door op je hoede te zijn

realistisch of rationeel te zijn, zonder je te laten afremmen

door herinnering aan beperking vanuit je menselijk bestaan.

Het kan mij niet schelen of je verhaal waar is of niet

Wat ik zou willen weten is of je anderen durft teleur te stellen om trouw te zijn aan jezelf.

Of jij het aandurft voor verrader te worden uitgemaakt

om verschoond te blijven van verraad aan je ziel.

Of je trouweloos kan zijn om betrouwbaar te blijven.

Ben jij in staat schoonheid te zien, ook al is niet iedere dag even mooi en is het leven zelf voor jou de bron waaruit je levenskracht kunt putten ?

Kun je leven met fouten, zwakheden en kwetsbaarheid, die van jou en van mij

en toch aan de rand van een meer staan en luidkeels tegen het zilver van de

maan roepen: YES !!!

Ik hoef niet te weten waar je woont, of hoeveel geld je hebt . Wat ik graag wil weten is of je het op kunt brengen om na een nacht vol wanhoop, tot in het

diepst van je ziel gekwetst op te staan, en datgene te doen wat er gedaan moet worden voor je kinderen.

Ik hoef niet te weten wie je bent of hoe je hier gekomen bent
Wat ik wil weten is of je zonder terughoudendheid bereid bent
met mij door het vuur te gaan.

Het gaat niet om waar, wat en met wie je hebt gestudeerd
Voor mij is het van groot belang, van jou te horen welke innerlijke kracht jouw
steun en toeverlaat is als al het andere om je heen is weggevallen.
Of je alleen kunt zijn met jezelf en of je het werkelijk goed hebt met jezelf
wanneer het stil wordt, in eenzaamheid. "



Afbeelding: artiest is mij onbekend.