

## Zingen met Peter en Josien

Hou je ook van zingen ? Kom dan meedoen bij 'Zingen met Peter en Josien'.

Net als vorig jaar bieden we daarvoor de gelegenheid op wat lente avonden bij goed weer, buiten op het gras waarbij we in een kring voldoende afstand kunnen houden van elkaar en toch kunnen samenzijn.

Ook nu is het van belang onze 'spirit' gezond te houden en zingen helpt daarbij.

We kennen een breed repertoire aan liedjes uit de indiaanse cultuur, maar ook mantra's of klaagliederen kunnen aan bod komen. Als het maar lekker zingt. Mooie liedjes, die makkelijk te leren zijn en waar je geen notenschrift bij nodig hebt. Liedjes die je later ook thuis in je uppie kunt zingen, maar die we met elkaar bijvoorbeeld ook in canon kunnen zingen.



We zingen vooral eenvoudige liederen van de ceremonies die we hier organiseren. Hier een Indiaans lied om het water, de regen in ons leven te eren: <https://vimeo.com/285089214?activityReferer=1>

Op deze avonden willen we samen met jullie zingen met als belangrijkste doel het plezier ervan. Samen zingen brengt ontspanning en verbinding.  
Maximaal 10 deelnemers per keer.

**Wanneer:** woensdagavonden 28 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni, 7 juli.

**Hoe laat :** van 19.00 tot 21.00 uur. Wij zorgen voor koffie/thee en wat lekkers.

**Waar :** Centrum Indianenverhalen, Brinkeweg 28a , Winterswijk-Miste

**Aanmelding:** bij Josien: [info@centrumindianenverhalen.nl](mailto:info@centrumindianenverhalen.nl) of 0543-565540

**Investing :** € 15 per avond

Graag vooraf aanmelden. Bij slecht weer wijken we uit naar De Schoppe, waar we goed afstand kunnen houden en ventileren.

Maak vooraf je bijdrage over op :

NL32 TRIO 0198 1397 13 t.n.v. Centrum Indianenverhalen onder vermelding van: 'Zingen met Peter en Josien' en de datum.

We verwelkomen je graag.

Hartelijke groet,

Peter Melchers en Josien Kroesenbrink