

Workshop met Maarten Oversier, zaterdag 30 september bij Centrum Indianenverhalen

Begin 2022 bekeek ik dit interview door Jorn Luka met regressie- en reïncarnatietherapeut Maarten Oversier:

<https://www.youtube.com/watch?v=1T6ytrI9vQQ> . Vervolgens las ik gefascineerd zijn boek 'Bestaansrecht' , licht op de verdrongen historie die wij nog in ons dragen, over zijn werk en inzichten.

Er is veel verwantschap tussen zijn werk en wat wij hier bij Centrum Indianenverhalen doen. Zo onderhoudt hij met in Canada woonachtige indianen een intensieve band, ze zijn een enorme inspiratiebron voor hem. Indianen en andere natuervolken benadrukken altijd de waarde van contact met voorouders.

Halverwege zijn boek besloot ik hem te mailen en uit te nodigen.



Gelukkig was hij meteen enthousiast : "Wat een leuk bericht! I'm in! "

En hij kwam voor een onvergetelijke workshopdag op zaterdag 1 oktober !

Inmiddels volg ik een jaartraining 'De Weg van het Wiel' bij hem om te leren ook vanuit zijn wijsheid en ervaring te werken.



Maarten vorig jaar bij ons.

En hij komt weer hier ! Dit keer op zaterdag 30 september.

De workshopdag bestaat uit een introductie van Maarten over zijn boek en werkwijze, met de mogelijkheid van een aantal demo's. Er kunnen maximaal 30 deelnemers komen die dag. De ervaring leert, dat alles wat in zijn agenda staat (daar wachten we nog even mee, zodat onze klanten eerste keus hebben) in no time is uitverkocht, sinds zijn boek is uitgeroepen tot 'Boek van het jaar 2021' bij de Paravisie Awards.

Inmiddels beleeft zijn boek al de zesde druk en is het vertaald in het Engels en Duits. Dus wacht niet lang met aanmelden als je wilt deelnemen.



"Echo's van onverwerkt trauma uit ons verleden, zelfs vorige levens, bezorgen de moderne mensen hun fysieke, psychische of emotionele klachten. Maar wat is nou de werkelijke ontstaansgeschiedenis van deze opgelopen traumata ?

Maarten Oversier is al ruim 25 jaar regressie- en reïncarnatie therapeut. Hij ontdekte dat de bron eigenlijk altijd te vinden is binnen drie historische domeinen. Schokkende en daardoor vaak verdrongen ervaringen van onze voorouders, de hel van twee recente wereldoorlogen en de dubieuze normen en eisen van de machtige katholieke kerk."

Wanneer : zaterdag 30 september van 10 tot 17 uur

Waar: Centrum Indianenverhalen , Brinkeweg 28a Winterswijk-Miste

Investering : € 150 p.p.

Inclusief : koffie, thee en biologische lunch (en b.t.w.)

Aanmelding: bij Josien Krosenbrink info@centrumindianenverhalen.nl of 0543-565540

We heten je graag welkom.

Peter Melchers en Josien Krosenbrink